

## Børnebibeldage i Flensborg

[KIRKESIDEN] Et spændende forsøg, hvor 70 elever fra 4. og 5. klasse fra fem skoler i Flensborg over to

dage udforsker bibelfortællinger om Jesus og havet.



Blå gruppe fanger fisk i dammen ved Ansgar Kirke i Flensborg. (Fotos: Preben K. Mogensen)

Jans våde fødder sætter mærker på kirkegulvet, da han kommer ind i kirken for at samle puslespil sammen med blå gruppe. Klokkerne har ringet som tegn på, at nu skal der skiftes poster. Blå gruppe er lige blevet færdige med at fange fisk i dammen ved siden af Ansgar Kirke. Det er slet ikke så let, og et par af eleverne har taget sko og strømper af for at komme ud i vandet. I 20 minutter var de fiskere som apostlen Peter. De har hørt fortællingen om, hvordan Peter forgæves har fisket hele natten uden fangst, men da Jesus befaler Peter at tage ud igen, gør han det, og nettene bliver fulde af fisk.

### FISKEN - ET KRISTEN SYMBOL

Inde i kirken hører eleverne om de første kristne, der blev forfulgt og derfor ikke åbent turde tale om, at de var kristne. Først når de havde tegnet halvdelen af en fisk, og den de talte med, havde tegnet den anden halvdel, turde de betro sig til hinanden. For hvem ønsker at blive brugt som levende fakler eller kastet for løverne i Colosseum? Ud over at Peter var fisker, hedder fisk på græsk ixous, som igen kan omskrives til Jesus Kristus Guds Søn Frelseren. Klokkerne ringer igen!

## SAMMEN KAN VI KLARE DET

Hver af de tre grupper skal lave en tre meter stor fisk af sand. Til at begynde med går de i mindre grupper, men opdager hurtigt, at de ikke vil klare opgaven, hvis de ikke arbejder sammen. Solen skinner, og sandet tørrer, så fisken skrider. Der skal arbejdes hurtigt, både med at flytte sand og udsmykke fisken med kors og de græske bogstaver.



## EN STOR TAK

Bibeldagene i Flensborg den 15. og 16. juli kunne ikke være blevet gennemført, hvis ikke lærere og elever fra Kobbermølle, Cornelius Hansen-, Gustav Johannsen- og Sporskifte danske skoler havde sagt ja til at deltage. Økonomisk hang det heller ikke sammen, hvis ikke Y's Men i Flensborg havde givet det flotte beløb på 500 euro.

Begge dage hjalp Lieselotte Müller utrætteligt med at servere saftevand, rydde op og ikke mindst dele is ud.

En stor tak til alle fra præsterne Preben Kortnum Mogensen, Thomas Hougesen og undertegnede.

Jacob Ørsted



Eleverne går til stranden.

## STOLER VI PÅ HINANDEN?

Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: "Herre, frels mig!"

Ude i præstegårdshaven sidder eleverne spredt over græsplænen, som er havet. De har fået skriftsteder, som de skal læse op og dermed

kalde på Kristine, der har bind for øjnene, så hun kan finde vej hen over havet - græsplænen! Nogle gange kigger Kristine ud for at være sikker på, at hun ikke falder, for det er ikke altid, vi stoler på andre. Peters tro svigtede også, da stormen nærmede sig. Klokkerne ringer for sidste gang, og eleverne går til standen.

## SALMESANG ER BIBELFORTÆLLING

Næste post er Helligåndskirken, hvor eleverne øver sig i at synge salmen "Der sad en fisker så tankefuld". Salmen bliver gennemgået vers for vers, da den handler om fiskeren Peter, der bliver kaldet af Jesus. Man tænker måske ikke over det, men mange salmer er bibelfortællinger sat på vers og dermed en rigtig god måde at få bibelen fortalt på. Dagen afsluttes med en kort andagt, inden der bliver serveret is.



Der sluttes af omkring Helligåndskirken.



Opgaven kan kun løses gennem samarbejde.



Skov og bebyggelse ses bedst fra fjordsiden.

## KIRKEN ER ET GAMMELT HUS

Dag to begynder ved havnen, hvor alle går ombord på skibet Jürgensby for at sejle en tur rundt på fjorden. Undervejs får eleverne udpeget byens kirker, som de også skal finde på et gammelt kort. Meget har ændret sig med årene.

Marker er blevet bebygget, Duborg slot er blevet til en skole, og mange af de ældre huse er væk. Dog ikke kirkerne, som står der endnu samtidigt med, at der er kommet nye til.